

17 jun 2005 -13:15

Felicitatietelegram Eddy Merckx

Felicitatietelegram Eddy Merckx

Felicitatietelegram Eddy Merckx

Beste Eddy, Ik wil je bij deze feliciteren met je zestigste verjaardag. Als fan, maar ook als vriend. Als mens ben je eigenlijk het omgekeerde dan als sporter. In de omgang ben je steeds vriendschappelijk. Als sporter daarentegen was je voor jezelf haast onmenselijk. Nooit opgeven. Hoe steil de berg of hoe slecht de kasseiweg ook lag. Altijd willen winnen en daardoor ook bijna altijd winnen. Ik wil ook nog eens benadrukken dat je tot op vandaag een voorbeeld bent voor zovele landgenoten. Je hebt aangetoond dat je met bescheidenheid en weinig woorden maar vooral met wilskracht en verbetenheid veel zonet alles kan bereiken. Wie met jou fietst kan moeilijk geloven dat je nu zestig wordt. Gelukkig voor mij, fietsen we nooit om te winnen. Nu je zestig bent, kan ik je als supporter en vriend maar één iets toeroepen: Eddy, ge zijt de Oude Kwaremont voorbij, ge zijt net over de helft! Als verjaardagscadeau geef ik je enkele flessen Infinito. Infinito is een uitstekende Chianti Classico uit Siëna, één van de parels van Toscane. De heuvels van Siëna met hun typische wijngaarden vormen een adembenemend decor om te fietsen en te genieten. Bovendien staat Siëna bekend om haar palio, een koers tot het uiterste vanuit de tijd dat de fiets nog niet bestond. Het is alsof de Infinito, zonder grenzen, speciaal is gemaakt voor jou, voor wie de enige grens de finish was. Ik geef deze wijn uit bewondering maar ook uit dank voor je grenzenloze vriendschap. Nog vele jaren en veel succes. Guy Verhofstadt